

## Dames et sieurs, en fauteuil roulant ou avec un handicap mental au billard ensemble : la vraie fête !

Si le tournoi des jeunes à Eeklo a été couronné de succès, nous ne trouvons pas de mots en Français pour décrire la première rencontre (inter-) nationale de billard pour les personnes handicapées.

Le trophée Ludo Dielis s'adresse depuis des années aux personnes présentant une déficience intellectuelle. Parce que la promotion du billard sportif pour les personnes handicapées est l'un des objectifs statutaires de l'asbl Bilhart, l'idée nous est venue de "ne pas nous limiter dans les limites".

La proposition de Kris a été chaleureusement accueillie par notre conseil d'administration, et Karel Kuhn était prêt à en assurer la coordination. Patrik s'occuperait de l'aspect sportif... YAKA mettre la théorie en pratique.

Rudy Rousseau a immédiatement été enthousiasmé par le défi de faire participer ensemble des personnes en fauteuil roulant et des personnes ayant une déficience intellectuelle à cette première mondiale. Les inscriptions... se sont déroulées sur des roulettes.

Steve Verelst de la salle de billard De Leug était prêt à épauler le projet, et à réserver les quatre petits billards de sa salle un dimanche entier exclusivement pour nous. Pour sa part, il a réussi à convaincre Roger Van den Ven d'enthousiasmer les membres du DBC De Leug pour le marquage et l'arbitrage.

Stany Imbert du BC De Vluchtheuvel de Kapellen et Jana Van Apers du Ludentiateam de Brasschaat ont immédiatement répondu positivement à notre invitation.

Dimanche 17 février 2019 09:00 h. De Leug à Aartselaar... Avec Karel Kuhn tout tintement et excitation : on peut voir les nerfs à travers sa gorge... Il n'a pas d'œil pour les croissants qui lui sourient sur le comptoir, et ne voit pas que Steve est prêt avec toute son équipe. Les félicitations pour l'attention que l'évènement a reçu dans Het

## Dames en heren, in een rolstoel of met een verstandelijke beperking samen aan de biljarttafel: dat is pas een feest!

Als het jeugdtoernooi in Eeklo een voltreffer was, dan schieten wij in onze taal woorden tekort om ons eerste nationaal biljarttreffen te omschrijven voor personen met een beperking.

De trofee Ludo Dielis richt zich sinds jaren tot personen met een verstandelijke beperking. Omdat het promoten van de biljartsport bij personen met een beperking tot de statutaire doelstellingen behoort van de vzw Bilhart, was bij ons de idee geopperd om ons "niet te beperken in de beperkingen".

Het voorstel van kris werd door ons bestuur warm onthaald, en Karel Kuhn werd bereid gevonden om de coördinatie op zich te nemen. Patrik zou instaan voor het sportieve aspect... Alleen moest de theorie nog in de praktijk worden omgezet.

Rudy Rousseau was meteen enthousiast over de uitdaging om rolstoelbiljarters en personen met een verstandelijke beperking samen te laten deelnemen aan deze absolute wereldpremière. Aanmeldingen en inschrijvingen ... liepen op wieltjes.

Ook Steve Verelst van biljartlokaal De Leug was bereid om zijn schouders onder het project te steken, en de vier kleine biljarts van zijn lokaal een hele zondag exclusief voor te behouden voor ons project. Van zijn kant wist hij Roger Van den Ven te overhalen om de leden van DBC De Leug warm te maken om in staan voor het schrijfwerk en de arbitrage.

Stany Imbert van BC De Vluchtheuvel uit Kapellen en Jana Van Apers van het Ludentiateam uit Brasschaat reageerden meteen positief op de uitnodiging.

Zondag 17 februari 2019 09:00 u. De Leug in Aartselaar... Bij Karel Kuhn tintelt en prikkelt alles: je ziet zo de zenuwen gieren door zijn keel... Hij heeft geen oog voor de koffiekoeken die naar hem staan te glimlachen op de toog, en dat Steve met zijn hele ploeg klaar staat lijkt hem niet te kunnen

Laatste Nieuws, sur la radio locale, et bientôt dans la Gazet van Antwerpen ne peuvent le détendre.

Alors que les autres membres du conseil d'administration de l'asbl Cœur&Billes, les arbitres, les marqueurs, les participants et les supporters font leur apparition, Karel revient à la vie. En route pour les Pays-Bas, Leslie Menheer, vice-président de notre association, s'est arrêté un moment à Aartselaar. Lui aussi est agréablement surpris par le succès de cet événement.

Arthur Standaert, président de notre asbl, donne le coup d'envoi du premier match à 10 heures en présence de 90 personnes.

Flip Verhoeven n'oubliera pas facilement les applaudissements qui lui seront adressés à l'occasion de son 50<sup>e</sup> anniversaire. Jusqu'à la demi-finale, il jouit de l'encouragement de tout le public.

Patrik explique que via [www.cuescore.com](http://www.cuescore.com) le monde entier peut suivre le déroulement de ce tournoi "en ligne". D'Australie, l'une des participantes reçoit immédiatement des félicitations par SMS à la fin de son premier match. L'ambiance est immédiatement super agréable.

Dans les matchs de haut niveau, on voit souvent des grimaces quand un point manque ou quand l'adversaire réussit un bleu... Toute la journée, nous n'avons vu que des visages souriants. Les membres de la famille, les compagnons et les sympathisants se sont aussi clairement très bien amusés.

Les organisateurs, pour leur part, bénéficient de l'attention de la Gazet van Antwerpen, de la radio locale Zuid, de la présence de la jeune championne Kyra Hautman et de Daniël Walbers qui, avec deux collègues du département billard, sont venus représenter le sport belge des sourds. Willy de Smet, président de BC De Leug, le club installé dans le même local avec le DBC De Leug, est également témoin du succès de notre entreprise, autant qu'Etienne Bruggeman, président du club d'Eeklo.

Déjeuner : bien plus qu'une simple rencontre, comme le montre le reportage d'une série de 438 photos que Dirk Acx a rassemblées sur [www.billiardsphoto.com](http://www.billiardsphoto.com). Merci à Dirk ! Également

sussen. De felicitaties voor de aandacht die het gebeuren mede dankzij hem heeft gekregen in Het Laatste Nieuws, op de lokale radio, en straks in de Gazet van Antwerpen kunnen hem niet ontspannen.

Naarmate de andere bestuursleden van de vzw Bilhart, de scheidsrechters, schrijvers, deelnemers en supporters hun intrede doen, zie je Karel terug tot leven komen. Op zijn weg naar Nederland hield Leslie Menheer als ondervoorzitter van onze vzw even halt in Aartselaar. Ook hij is duidelijk aangenaam verrast door de opkomst en het succes van dit gebeuren.

Arthur Standaert als voorzitter van onze vereniging geeft om stipt 10 uur het startschot voor de eerste wedstrijd in aanwezigheid van 90 personen.

Het applaus dat hem te beurt valt ter gelegenheid van zijn 50<sup>e</sup> verjaardag zal Flip Verhoeven niet gauw vergeten. Tot in de halve finale geniet hij van de aanmoedigen van het voltallige publiek.

Patrik legt uit dat via [www.cuescore.com](http://www.cuescore.com)<sup>1</sup> de hele wereld het verloop van dit toernooi "online" kan volgen. Vanuit Australië krijgt één van de deelnemers meteen felicitaties via sms bij het einde van haar eerste wedstrijd. De sfeer zit er meteen goed in.

Bij wedstrijden op hoog niveau zie je vaak vieze smoelen bij het missen van een punt of wanneer de tegenstrever met een varkentje op voorsprong komt... De hele dag lang hebben wij alleen blije gezichten gezien. Ook familieleden, begeleiders en supporters genoten duidelijk met volle teugen.

De organisatoren van hun kant genieten van de aandacht van de Gazet van Antwerpen, van de lokale radio Zuid, van de aanwezigheid van jeugdkampioene Kyra Hautman en van Daniël Walbers die, samen met twee collega's van de afdeling biljart, de Belgische dovensport kwam vertegenwoordigen. Ook Willy de Smet, voorzitter van BC De Leug, de club die in dit lokaal aantreedt naast DBC De Leug is getuige van het welslagen van onze onderneming, net als Etienne Bruggeman, voorzitter van Elk Weird'Hem..

De lunch: méér dan gezellig samenzijn, zoals mag blijken uit de reportage van een 438 foto's die Dirk

<sup>1</sup> <https://cuescore.com/>

à Romain Van Hoecke qui y a ajouté 110 autres photos.

Mais aussi chapeau à Joost Polak qui nous a offert une sérénade de didgeridoo sur l'extension de la queue de billard !

Après les préliminaires, Roger Van de Ven et Steve Verelst nous ont fait une belle surprise. Il n'y a qu'un seul arbitre international pour le billard artistique au monde : Roger Everaert. Depuis le premier jeu, Roger travaille avec le clavier pour diriger les matchs et pour enregistrer les scores, mais à 14 heures, il est prêt à assister Eric Daelman dans son one-man show.

Eric ne révèle pas combien d'heures, de jours ou d'années il s'est entraîné. Les billes de billard semblent parfaitement normales. En tout cas, cet ancien champion du monde et actuel champion de Belgique de billard artistique réussit à captiver le public avec ses tours magiques ! Merci Eric !

Quarts de finale, demi-finales et enfin finale : le rêve et l'espoir des organisateurs deviennent réalité. Lorsque Rachel en fauteuil roulant affronte Rudi, les supporters et autres spectateurs regardent avec passion ce match final, que Rudi décide en sa faveur.

Acclamations, et ci et là une larme....

Hilde Heyman, échevine responsable de l'aide sociale et de la politique sociale et familiale à Aartselaar, a apprécié l'évènement et a remis les coupes aux gagnants : Rachel van Venrooy pour le billard en fauteuil roulant et Rudi Nachtegaal pour les joueurs avec un handicap mental.

En tant qu'asbl Cœur&Billes, nous avons le sentiment d'avoir atteint notre objectif. Une évaluation rapide de ce qui peut ou devrait être fait différemment ou mieux suivra bientôt, afin que nous puissions rapidement préparer la prochaine édition.

Une belle journée et un beau tournoi avec beaucoup d'amitié.

Acx heeft verzameld op [www.billiardsphoto.com](http://www.billiardsphoto.com)<sup>2</sup>. Met dank aan Dirk! Ook aan Romain Van Hoecke die hier nog 110 foto's aan toegevoegd heeft.

Maar ook knap van Joost Polak die op het verlengstuk van de keu een didgeridoo serenade ten beste brengt!

Na de voorrondes hebben Roger Van de Ven en Steve Verelst voor een knappe verrassing gezorgd. Wereldwijd blijkt er slechts één internationale scheidsrechter te zijn voor het artistiek biljart: Roger Everaert. Al sinds de eerste wedstrijd is Roger aan de slag met het klavier om wedstrijden in goede banen te leiden en de score in te voeren, maar om 14 uur stipt staat hij paraat om Eric Daelman bij te staan in zijn one-man-show.

Hoeveel uren, dagen of jaren je moet oefenen verklapt Eric niet. De biljartballen lijken volkomen normaal. Het topeinde van de keu blijkt dan weer grillig... In elk geval slaagt deze gewezen wereldkampioen en huidig Belgisch kampioen "artistiek biljarten" erin het publiek te boeien met zijn goocheltoeren met biljartballen! Bedankt Eric!

Kwartfinales, halve finales en uiteindelijk de finale: de droom en de hoop van de organisatoren wordt werkelijkheid. Als Rachel in haar rolstoel het opneemt tegen Rudi kijken de supporters en andere toeschouwers vol passie naar deze eindwedstrijd die Rudi weet te beslissen in zijn voordeel. Algemeen gejuich, en her en der een traantje...

Hilde Heyman, schepen, die onder meer instaat voor welzijn en sociaal en gezinsbeleid in Aartselaar, genoot mee en overhandigde de bekertjes aan de winnaars: Rachel van Venrooy bij de rolstoelbiljarters en Rudi Nachtegaal bij de biljarters met een verstandelijke beperking.

Als vzw Bilhart hebben wij het gevoel dat wij geslaagd zijn in ons opzet. Een snelle evaluatie van wat anders of beter kan of moet zal weldra volgen, zodat wij ook snel werk kunnen maken van een/de volgende editie.

Een schitterende dag en een gezellig toernooi met veel vriendschap.

<sup>2</sup> <http://billiardsphoto.com/>